

A.s. donderdag 12 december lezing in de Kersttijd: 'Licht'

Vorig jaar in de Kersttijd gaf Willem Beekman een lezing hier op school met als onderwerp: 'Het gouden moment'

Dit jaar biedt hij ons weer een lezing aan in de Adventsperiode dit keer met het onderwerp: 'Licht' en wel [a.s. donderdag 12 december 2013](#) om 20.00 uur.

*'Het jaarverloop van het zonlicht vieren we met de jaarfeesten. In de zomer kijken we omhoog naar de zon, in de winter naar kaarslicht. In dit verloop zit een geheim, waar we op deze avond 'licht op werpen'.
Maar licht is nog meer, zoals blijkt in de uitdrukking: 'Er gaat mij een licht op.' Bewustzijn en licht zijn twee kanten van dezelfde medaille.
Licht kan zich ook voordoen in unieke vormen als poollicht, bliksem en regenboog. Die hangen weer samen met de bouw van ons lichaam...
En dan is er nog het mysterieuze verhaal over Prometheus, die de mensen schiep, ze het licht bracht en daarvoor afschuwelijk werd gestraft.'*

Iedereen is van harte welkom en de avond is gratis.

We zien jullie allen graag a.s. donderdag voor een inspirerende avond met Willem!

Schildering van Laura Carré, klas 6

